

Barmhartige Vader en God van alle vertroosting,  
uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.  
In de duisternis van de dood  
daagt het licht op van uw leven.  
Verlies uw dienaren niet uit het oog  
en laat ons niet alleen in ons verdriet.  
Heeft niet uw Zoon, onze Heer  
door te sterven, ónze dood ontkracht  
en door zijn opstanding ons leven hersteld?  
Daarom vragen wij U:  
laat ons zó naar Hem op weg gaan  
dat wij, na dit sterfelijke leven,  
binnengaan in het land  
waar wij verenigd worden met al wie ons lief zijn  
en waar al onze tranen worden gedroogd.  
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed uit de uitvaartliturgie



# Allerzielen

Een dag om hen te herdenken  
en **God** te vragen om ons troost te schenken

Voor hen die ons ontvielen:  
daarom vieren wij vandaag **Allerzielen**.

**God** heeft maar weinig woorden nodig,  
om te weten wat wij voelen.

In **Gebed** vinden wij steun  
en **God** weet wat wij bedoelen;

ook de steun die wij aan elkaar kunnen geven,  
dat wij met een gerust hart verder kunnen leven.

Gedicht: Lou Walraven, Echt  
Aquarel voorkant: [www.leokornips.nl](http://www.leokornips.nl)  
Drukwerk: Peusen Uitvaartzorg, Echt

## 2007 Allerzielen 2008

*Vanuit de parochie van  
Onze Lieve Vrouw Geboorte te Ohé en Laak  
namen wij afscheid van*

Mathieu Smeets	103
Lieke Damen-Beunen`	97
Ferdinand Driessens	71
Bér Levels	83
Marlies Huisman-Smits	51